

Verslag van Marjan, Roy & Elvira. Zij waren in Mhofu van 10 januari t/m 20 januari 2009.

Vakantiehuis MHOFU in Marloth Park

Een heerlijk vooruitzicht: 10 dagen naar Kruger!! Na bijna twee weken te hebben rondgereisd was het wel even lekker om een tijdje op een vaste plek te verblijven. En onze verwachtingen zijn uitgekomen: Kruger is geweldig en Mhofu een mooi huis en een rustpuntje na een hele dag wild spotten.

Ikzelf (Elvira) was al een paar maanden in Afrika, als vrijwilliger bij Operation Bobbi Bear (<http://www.bobbibear.org.za>). Dit is een organisatie die hulp biedt aan kinderen die seksueel zijn misbruikt. Ik heb drie maanden in Amanzimtoti gewoond, vlakbij Durban, en een geweldige tijd gehad! Mooie momenten wisselden zich af met verdrietige, boze en blije momenten. Als je vrijwilligerswerk doet leer je het echte Zuid-Afrika kennen. Maar wat zijn er ook ontzettend veel mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de mensen die dat nodig hebben. Deze ervaring zal ik nooit meer vergeten. Wie ook geïnteresseerd is in dit project kan kijken op www.bemore.nl of op mijn weblog www.elviravisser.helptmee.nl (daar staat ook de rest van onze reis op beschreven).



Dag 1

Aangekomen in Marloth Park gingen we eerst de sleutel ophalen bij Mimmi & Norval, de beheerders van Mhofu. We kregen meteen wat te drinken aangeboden en hebben wat gepraat voordat we naar het huisje reden. Mimmi & Norval bleken hele aardige en gastvrije mensen. **Mhofu ziet er ontzettend mooi uit.** We hadden ieder onze eigen slaap- en badkamer. Alles was schoon en alle spullen die je maar nodig kunt hebben waren aanwezig. Tijdens het eten zagen we twee kudu-vrouwtjes in de tuin rondlopen, maar het was al vrij donker, dus zagen we ze niet echt duidelijk. Jammer, maar toch een leuke verrassing op de eerste avond.



Dag 2

De volgende dag zouden we rustig aan gaan doen. We wilden net weggaan om boodschappen te doen, maar kregen vooraf nog even bezoek van vier bushbokjes in de tuin, die we met de hand pellets konden voeren. Erg leuk! Onderweg naar Malelane zagen we in Marloth Park al allerlei dieren. We vielen van de ene verbazing in de andere: impala's, vlakvarks (pumba's), een kudu-mannetje en bavianen. Vooral de vlakvarks met kleintjes waren grappig en het kudu-mannetje was indrukwekkend groot.

Op de terugweg kwamen we weer verschillende dieren tegen; vlakvarks, impala's, wildebeesten, zebra's met een kleintje, een schildpad (turtoise) en een parelhoen. We waren erg blij in zo'n korte tijd al zoveel gezien te hebben.



Dag 3

In Kruger zelf konden we helemaal onze ogen uitkijken.'s Ochtends vroeg om 4 uur ging alweer het wekkertje voor onze eerste safaridag. Spannend! The Crocodile Bridge zou om half 6 open gaan, dus dan wilden we meteen het park in. Meteen al zagen we twee giraffen en daarna twee slapende witte neushoorns bij een beek. Roy zag nog een hyena lopen in de verte, maar die was al snel weg. Verder hebben we olifanten, zebra's, impala's, blouaapjes (vervet monkeys), vlakvarks, hippo's (nijlpaarden) en veel bijzondere vogels gezien.

Het bleek onze geluksdag te zijn, want we werden door tegemoetkomende auto's ingeseind dat zich verderop leeuwen op de weg bevonden. Wij blij. Eén leeuw (mannetje) lag langs de kant van de weg te slapen alsof er niets aan de hand was. Twee andere leeuwen (mannetje & vrouwtje) lagen midden op de weg, dus we konden ze van heel dichtbij bewonderen. Het vrouwtje lag er rustig bij, maar het mannetje was erg op zijn hoede en leek ons wel recht in de ogen aan te kijken, wat best eng was. We zijn vrij gauw weer verder gereden om anderen ook de kans te geven. Maar natuurlijk wel superfoto's gemaakt! Later hebben we nog een krokodil en een jackal gezien en een mongoose die de weg overstak. Het werd een lange dag in Kruger; veel gezien. Moe maar voldaan kwamen we terug in Mhofu, waar een beest blijkbaar op de veranda gepoept had. Waarschijnlijk een brutaal zwijn.



Dag 4

Deze dag hebben we wederom heel veel dieren gezien, ondanks dat het regende. Impala's, zebra's, wildebeesten, giraffen, olifanten, helemaal geweldig! Vooral bijzonder was dat we een hyena zagen van heel dichtbij en verschillende vrouwtjes leeuwen die onder een boom lagen te schuilen. Op een andere weg kwamen we een zeer grote kudde buffels tegen.

Het werd best wel spannend toen we merkten dat de buffels voor én achter de auto wilden oversteken, met het gevaar dat we konden worden ingesloten. Een aantal buffels keek ons de hele tijd indringend aan om te polsen of we een mogelijke dreiging vormden. Vooral Marjan en ik vonden de grond onder onze voeten wel erg heet worden. Gelukkig kon Roy nog net (tussen een paar buffels door) keren, zodat we via een andere route onze weg naar de uitgang konden vervolgen. Bij Mhofu aan-gekomen hebben we de boodschapjes opgeruimd en wat te drinken genomen. Opeens bleken er een aantal zebra's in de tuin te staan! We konden ze met de hand pellets voeren, superleuk!! **Het geeft een heel speciaal gevoel om zó dichtbij deze wilde dieren te kunnen komen.** 's Middags hebben we ook de was nog even weggebracht. Voor 20 Rand (< 2 euro) werd een mandkleding gewassen.

Dag 5

Vandaag zijn we naar Nelspruit gereden voor een bezoekje aan het instituut van **Jane Goodall** (Chimpanzee Eden). Hier worden chimpansees opgevangen die gered zijn uit de handen van mensen die hen mishandelden, misbruikten, verwaarloosden en/of hen gebruikten als huisdier (kindje!). We kregen een rondleiding over het terrein, waarbij veel verteld werd over de gewoonten van de apen, maar ook hun achtergrondverhaal (hoe ze in het instituut terecht zijn gekomen). Dat was erg interessant, maar soms ook schokkend om te horen. Thuis gekomen zijn we na het eten nog even naar Mimmi & Norval gereden, omdat het alarm niet goed werkte. Waarschijnlijk waren de batterijen leeg. We mochten de afstandbediening van Mimmi & Norval lenen, zodat we de deur goed konden openen en sluiten. Daarna zijn we meteen weer naar bed gegaan.



Dag 6

We werden om 5 uur opgehaald door Kobus (ranger) voor een dagtour door Kruger. Op die manier zou Roy een keertje niet hoeven te rijden, en bovendien waren we benieuwd naar de kennis van een ranger die Kruger op zijn duimpje kent. Helaas een pechdag, want de dieren lieten zich bijna niet zien. Natuurlijk wat impala's, zebra's en giraffen, maar soms reden we een uur achtereen zonder ook maar één beest te zien. Op een gegeven moment kwamen we een kudde olifanten met kleintjes tegen, wat wel ontzettend mooi was om te zien.

Twee andere mensen in de auto achter ons werden bang toen een grote olifant recht op hun auto afkwam (wilde de kleintjes beschermen). We hoorden de vrouw gillen en toen maakte de auto razendsnel rechtsomkeert. Volgens Kobus hadden ze het beste gewoon rustig kunnen blijven zitten en niets moeten doen. Hij heeft ons nog veel meer verteld over de dieren en hun gewoonten, wat erg nuttig was. Verder zagen we een zadelbek ooievaar, die heel mooi én zeldzaam is. Rond 17 uur kwamen we terug in Mhofu.



Dag 7

Via Malelane Gate het park in gereden. We hoopten vandaag een luipaard of een cheeta te ontdekken, maar helaas is dat niet gelukt. Wel zagen we buffels, giraffen, olifanten, neushoorns, hippo's, kudu's, blouaapjes en bavianen. Zelfs een vrouwtjes leeuw gezien die de weg kwam oversteken. Wij waren de enigen in de buurt, erg leuk. In Marloth Park aangekomen wilden we nog even bij the Crocodile River gaan kijken, om dieren te spotten die aan het drinken waren. Helaas geen dieren kunnen ontdekken, zelfs niet met onze verrekijkers. Waarschijnlijk is er in de zomer volop water in het park te vinden en is het voor de dieren niet nodig om de rivier op te zoeken.



Dag 8

Dagje Swaziland! Deze keer stonden we om 7 uur op, hebben we ontbeten en zijn we naar de grens gereden (ongeveer 45 kilometer verderop). Bij de grensovergang gaat het er nogal primitief aan toe: formuliertje invullen, paspoort laten zien, stempelen, slagboom door en daarna dit alles nog een keer opnieuw. Al met al ben je een halfuur bezig voor je weer verder kunt. Gelukkig waren er geen problemen. Zodra je in Swaziland rijdt ben je in een andere wereld dan de toeristische, rijke, blanke wereld rond Kruger. Prachtige groene bergen, mooie valleien, nergens een blanke te bekennen. De koeien, geiten en ezels staan overal langs de kant van de weg, maar zijn ook wel zo brutaal om af en toe de weg volledig te blokkeren. Maar wat nog het meeste indruk op me maakte is toch wel de armoede. Veel kleine krotjes die voor ons nog niet eens als schuurtje of hondenhok gebruikt zouden worden. Kinderen en volwassenen zonder schoenen lopen langs de grote weg.

Kleine houten kraampjes waar mensen proberen hun brood te verdienen door stenen beeldjes en kettingen van zaden te verkopen. Jonge kinderen gehuld in bladeren die langs van de weg staan te dansen en muziek maken in de snikhete zon. Om maar toeristen naar hun kraampje te lokken. Die arme kinderen had ik wel in mijn koffer willen stoppen. Wat een leven. Nadat we Swaziland inreden, gingen we als eerste naar de **Phophonyane Falls**, waar we over een dirt road (inclusief stenen, heuvels en scherpe bochten) naar toe reden. De waterval lag in een natuurreservaat wat iets weg had van een regenwoud. We hebben een wandeling/klim naar de waterval gemaakt en daar foto's genomen. Prachtig. Daarna naar de grote weg terug, en op zoek naar Swazi Cultural Village in het Mantenga natuurreservaat. Dit is een dorpje waarin je kunt kennismaken met de originele Swazi-cultuur.

De mensen lopen er in Swazi-kleding en wonen in bijenkorfhutten. Dit leek ons erg leuk. We reden via de hoofdstad Mtaba, maar helaas was er een weg afgesloten waardoor we moesten omrijden en bovendien de oorspronkelijke route niet meer konden vinden. Ondertussen werd het al wat later en (wetende dat de grensovergang bij **Jeppes Reef** om 18 uur zou sluiten) zijn we uiteindelijk toch maar weer terug gereden. Je zou denken dat de dag daardoor verloren was, maar dit was absoluut niet het geval, want zoals ik al eerder beschreef hebben we continu kunnen genieten van een schitterende en indrukwekkende omgeving. Gelukkig waren we ruim op tijd weer bij de grens, waar de hele procedure met de formuliertjes weer herhaald werd.



Dag 9

Vandaag weer naar **Krugerpark**, dus vroeg op (half 5). We reden nog maar een paar minuten in het park, toen we al verrast werden door zes wild dogs (wilde honden) die voor ons op de weg liepen. Heel gaaf om te zien, echt een mazzeltje. Normaal gesproken blijven deze dieren wat meer verstopt en kun je ze niet van zo dichtbij bekijken. Later kwamen we een leeuw met vier welpjes tegen, die lekker lagen te slapen in het gras. We hebben er een tijdje bij staan kijken, hier krijg je nooit genoeg van. Wat een schatjes. Toen we net een restcamp uit reden, stuitten we op een leeuw, die waarschijnlijk haar kleintjes of haar mannetje aan het zoeken was. Ze zag er een beetje wanhopig uit en bleef maar roepen. Er kwamen steeds meer auto's bij staan, wat op een gegeven moment leidde tot een heuse file in Kruger.



Dag 10

Opnieuw om half 5 opgestaan, want we wilden nu toch echt wel graag een luipaard of cheeta gaan spotten, en die kans werd steeds kleiner. Helaas hebben we weinig wilde dieren gezien. Het was ook erg benauwd. Marjan heeft nog een stukje gereden, zodat Roy wat meer zou kunnen zien, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Op de terugweg zijn we in Komatipoort wezen lunchen, in 't Stoepje. Het was heerlijk en niet duur. 's Middags zijn Roy en ik nog even gaan slapen, want we waren erg moe. Omdat dit onze laatste avond zou zijn hebben we een gebakken eitje gegeten en zijn we daarna onze rugzakken gaan inpakken. Toen ik mijn rugzak optilde, bleek er een schorpioen onder te zitten!! Ik schrok me dood, dus heb meteen Roy (mijn redder in nood) erbij geroepen. Wat een eng beest zeg. Toen alles weer veilig was in huize Mhofu heb ik nog een verhaaltje in het gastenboek geschreven.





Dag 11

Vandaag helaas dag van vertrek uit Mhofu. Mimmi en Norval (beheerders) kwamen om half 9 nog even langs om te checken of alles in orde was. Gelukkig was dat het geval en konden we niet veel later richting the Crocodile Bridge vertrekken.



Daarna

Na ons verblijf in Mhofu hebben we nog twee nachten in Kruger doorgebracht, namelijk in restcamp Satara. Hier hebben we een night-drive en een morning walk gedaan. Helaas zeer weinig gezien (ook volgens de rangers). Maar gelukkig, eindelijk op de laatste dag nog een cheeta gezien!! Dit gebeurde toen we bij Orpen Gate het park eigenlijk al uitreden. Er stonden allemaal auto's stil aan de rechterkant van de weg; en ja hoor, daar zat ie dan. Zo zie je maar, je kunt dieren spotten op de meest onverwachte momenten. Het luipaard heeft zich helaas niet laten zien, dus daarvoor komen we nog een keertje terug!

Na vertrek uit Kruger zijn we doorgereden naar Sabie, waar we twee maal hebben overnacht bij Villa Ticino. We hebben hier in de omgeving de panorma-route gedaan. Heel erg mooi, en echt een aanrader!!

Tot slot We hebben een hele fijne tijd gehad in Zuid-Afrika. Mhofu en het Krugerpark behoorden zeker tot de hoogtepunten van de reis. Bedankt Ivo & Wilma! En wie weet komen we nog wel eens terug.

